

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (131)

Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercianten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.



Eén van de toch vele winkels in die tijd in Meensel was de Végé van *Louiske* Merckx. Eerst had ze een winkel in het hoekhuis Attenrode- & Binkomstraat. Beter gekend als 'bij Neyns'. Dit was het ouderlijk huis van haar man Octaaf Natens. Hij was spijtig genoeg ook één van de slachtoffers tijdens WO II.

*Louiske* hertrouwde met Jos Janssens en ze verhuisden naar de overkant van de straat... waarvan de foto. Hier staat *Louiske* in de deur met haar dochter Hilda.

Leon Neyns en Alfonsine Natens betrokken toen het hoekhuis en baatten er naast café en feestzaal 'de toekomst' ook .. een winkeltje uit. Zie de foto hieronder.. met Leon in zijn deur.

