

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (130)



*Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercianten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.*

In 1960 wordt Fons zaakvoerder van de Boerenbond. Fons Lemmens en Hilda Cluts doen hun verhaal :

“...Dit was als opvolger van Theofiel – Fille – Nys. Tot 1964 was de zaak gevestigd in het ouderlijk huis van Fons, waar nu garage Michiels is. Mijn moeder woonde in het huis. Wij betrokken het zogenaamde bakhuis.. 2 plaatsen groot. Maar we gingen eten bij moeder. In 1964 verhuisden we naar de huidige ligging. In het begin bedienden we enkel Meensel. Daarna breidde de zaak regelmatig uit: In 1963 kwam Kiezegem erbij, toen Raymond Cappelle daar ermee stopte en zich ging toeleggen op sproeistoffen. Ergens rond 1970 kwam St-Joris-Winge erbij, na het spijtige overlijden van Louis Vanden Bosch. Rond 1975 bediende ik ook Attenrode, nadat de plaatselijke zaakvoerder Jos Vanstockstraeten ziek werd. In 1998 stopte ik met de zaak...”

