

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (125)



Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercanten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

In die jaren waren er enkele banken in het dorp.. zo ook het 'Blauw Fabriekje' van Guy Hendrickx.

Guy Hendrickx:

"... De reeks dia's die toen genomen zijn, betreft vooral de "zelfstandigen/handelaars" van Meensel Kiezegem en omstreken. Het zouden de eerste sponsors worden van de nieuw opgezette jaarlijkse kermis mét zangeres.

Aanleiding van de opname der foto's en de publicatie: de aller eerste Meensel-kermis van de "nieuwe jonkheid van Meensel". Het had waarschijnlijk ook iets te maken met de veloclub toen nog bij Polle en betekende het prille begin van de wielertoeristenclub met clubanimator onze garde Maurice Vuchelen. Felix Lissens en Ferdinand Cauwenberghs en Rene Van Herck (+) en anderen vormden het bestuur.

Deze augustuskermis van dat jaar werd gehouden op de speelplaats van de kleuterschool onder een schamele tent. Het jaartal kan nog gevraagd worden bij eventuele bestuursleden. Ik denk midden de 60.

Samantha was de piepjonge zangeres van die avond. Haar wereldschlager was 'Eviva Espanja', leider in toptien.... als jonge "vlam" met minirokje aan was zij de enige vedette.

Ikzelf heb heel die avond moeten missen omdat ik Marcel Loddewijckx met zeer zware ademproblemen naar een dokter in het Leuvense moest brengen. Ik werd dringend uit het kermisgezelschap geroepen. Op dat moment bezat ik een auto met "open dak". Men durfde Marcel op dat moment niet meer vervoeren in een gewone auto wegens de dreigende verstikkingsverschijnselen. Hij had meer dan lucht nodig...."