

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (121)



Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercianten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

In de Kapellekensweg was er vroeger nog een tankstation. Simone Mollu bediende de pomp. Haar man, Marcel Jonckers, had er ook een fietsenwinkel, hij deed er ook de nodige herstellingen. Op de volgende foto zien we hem op een handelsbeurs welke in de fruitveiling van Glabbeek gehouden werd.



Naast fietsen, kon men er ook terecht voor 'vuren en diepvriezers', zoals op het raam is geschilderd.



Greta Jonckers vertelt :

“..Een beetje geschiedenis :

Mijn ouders kochten in 1954 het toenmalige huis van de familie Loddewyckx. In de oude woning openden zij reeds een fietsenwinkel.

Later, ik denk in 1963 werd het huis volledig verbouwd met de bijhorende winkel en het naftstation. Zij bleven in Meensel tot 1983.

In het huis van Loddewyckx waren nog sporen te zien van de oorlog. Als kind (4 – 5 jaar) herinner ik me dat zeer levendig: o.a. een grote kuil gemaakt in een schuur met zift erop waar de kippen liepen en waar dochter Gusta zich verstopte voor de Duitsers. Bij de saneringswerken een 2-tal jaren geleden werd er een grote lange buis blootgelegd die liep tot tegen de gevel van het huis waarin ze konden gaan schuilen. Ik wist van het bestaan ervan maar in de loop der tijden werd er beton en asfalt overgedaan...”