

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (116)



Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercianten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

De uitbaters van deze populaire café lieten zich dan ook gewillig fotograferen: Bertha De Bruyn en Jos Mellaerts.

Een - vermoedelijk vroeger - uitzicht van de reclame boven de venster en deur:

