



*Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercanten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.*

Eén van de vele cafés in Kiezegem: 'in 't doelhuis', van August Pijpen, in de Tieltsestraat in Kiezegem.

De naam van het café verwijst naar het boogschieten dat achter het café beoefend werd. Nog schieten op de roos, welke bevestigd was tegen een baal stro.

In de deur staan zijn 2 dochters, Agnes en Rosette, en zijn vrouw Maria Jonckers.