

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (101)



Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercianten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

Hier is Raymond Cappelle te zien op een handelsbeurs in de oude fruitveiling in Glabbeek.

De Kapellekensweg heette toen nog 'Dorp'. Je kon Raymond bereiken op de 016 64 282.