

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (100)



Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercianten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

Een van de vele cafés in Meensel ... bij Leon Neyns, hoek van de Binkomstraat en de Attenrodestraat.

Achter zijn café was de toenmalige feestzaal 'De toekomst' waar menig feest en fuif doorging.

Rechts van de café, juist niet op de foto, was er ook nog een kruidenierswinkeltje, hier stond dan ook zijn vrouw Alfonsine Natens achter de toog.