

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (99)



“...Deze postkaart uit de vorige eeuw werd en wordt al jaren gekoesterd door mijzelf. Men heeft mij in familiekring altijd gezegd dat de manspersoon met zijn "baddeke", de strooien hoed, Petrus De Bruyn was die op dat moment met de dienstdoende fotograaf op bezoek ging bij zijn schoonvader, toen de enige onderwijzer aan de gemeentelijke jongensschool in ons dorp, Jan Baptist Stas. Mijn moeder Margaretha Stas mocht met of mijn broer Jan (°1924) - of mijn broer Marcel (°1926) - ook op de foto. Voor de ingangdeur van het schoolhuis stond mijn grootmoeder Leonie Crabbé. Op de foto is duidelijk te merken het toenmalige éénklassige schoolgebouwtje. Tel de bestaande nissen in de muur en je zal merken dat er inderdaad nadien de "nieuwe klas" zoals het toen heette, werd aangehecht. Hiermee bedoel ik de oprichting van de klas die de gewezen schooltuin, aansluitend aan het bestaande gebouw werd opgericht eind de jaren dertig. Ferdinand Duerinckx was toen "de nieuwe meester" en werd collega van mijn vader die reeds benoemd werd omstreeks 1920. Zijn militaire verplichtingen onder het bezettingsleger in Duitsland, na de Wereldoorlog I, maken dat ik niet precies weet welke het jaar van zijn aanstelling als opvolger van Jan Baptist Stas is geweest. Daarom schrijf ik "omstreeks 1920"....”

Op 15 februari 2013 geschreven door Guido Hendrickx net toen in Rusland een uiterst zware meteoriet is gevallen die duizend gekwetsten heeft gemaakt en dat men in het Vaticaan op zoek moet naar een nieuwe paus wegens het ontslag van paus Benedictus.

Deze postkaart werd verzonden in het jaar 1930:

