

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (94)



Dagblad 'Het Volk', 31 oktober 1966 : *"E. Zuster Mathilde Craeninckx kreeg grootste hulde te Meensel-Kiezegem. Keerde na 33 jaar uit China terug"*.

Mathilde werd geboren op 8 oktober 1915 als dochter van Alfons en Maria Celestina van Kerkhoven. Ze trad in als zuster Maria Aleydis, in het klooster in 1933 en vertrok in 1936 naar de missies.. eerst China; daarna in 1951 Hongkong en later in 1954 Indonesië waar ze in de verpleging werkte. Na een verblijf van een drietal maanden bij haar familie, vertrok ze in februari 1967 terug naar haar missiepost in Indonesië.

In 1948 bracht de toen 66-jarige Fons Craeninckx een bezoek aan zijn dochter, op haar missiepost in China. Hij geraakte er met veel geluk weg met het laatste vliegtuig vooraleer de communisten de macht grepen in dat land. Maar in het dorp liet hij naderhand trots zijn chinees kleed zien.



Volgende foto verscheen in dagblad 'Het Volk' op 6-7 juli 1968: “.. Gisteren overleed de 87-jarige Alfons Craeninckx uit Meensel-Kiezegem... Op de foto : vader en dochter de dag voordat deze laatste naar China vertrok...”

