

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (84)

Een gevallen Spitfire in Meensel.....



Foto : Maurice Beddegenoots

Emma Trompet, zus Maria Trompet Fille 'Tops' Cauwbergs, Fons Loddewijckx (Fonje Pieë)



Maurice Vuchelen (de 'garde')

Emiel Vuchelen

Paula Pijpen

Alfonsine Decuper, nicht Maria Trompet

Jos Stas

Paula Pijpen: "... het was in de periode van de oogst van de patatten. De vlieger is gevallen op het veld aan het Linnenveld. Het is gebeurd na de razzia's, de Engelsen waren al hier (cfr haar poëzieboek : 8/9/1944 e.v.). De mannen in uniform moesten de wacht houden in opdracht van de gemeente. Het wrak is dan redelijk snel weggehaald door de Engelsen.

Fons Stas, onze koster: "...Ik was met het paard ons stuk grond aan het ploegen op de 'berg'. Ik keerde het paard en zag dan de Spitfire die geland was ... ter hoogte van die landweg naar de 'Del' en de Statiestraat. Kortbij de weg. De vlieger had de draad van de telefoon geraakt. Ik was er al eerste bij, maar de piloot was al gevluht.

Op die moment zaten de Engelsen achter de Duitsers aan. Den Duits was op de loop, aan het terugtrekken. Ik zag het van op het veld daar op de 'hoef'. De lucht zag zwart van de vliegers en zwevers.

De dagen ervoor ook al .. Duitsers die door het dorp passeerden, per 2 à 3, per velo of paard. Die zondag, na het lof, stonden er enkele Duitsers te schuilen onder de grote kersenbomen van Kenes om zo uit het zicht te blijven van de vliegtuigen....."

