

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (78)



In het interbellum – ergens in de jaren '30 - ging de fotograaf Joseph Albert met Petrus De Bruyn rond in Kiezegem om enkele foto's te maken voor het drukken van postkaarten.

Hier is de kerk te zien.... echter zonder kerktoren, want die was neergehaald in december 1914 om te vermijden dat de Duitsers dit als richtbaken zouden gebruiken. De kerktoren werd in 1927 heropgebouwd met natuursteen maar bleef wel verder met zijn stomp dak zitten.

Geen toren .. geen klok ? Dan maar een klok op de grond, aan een houten vakwerk. Met de koster Denis Duerinckx, die aan het zeel trekt.

