

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (75)

Op 11 februari 1850, werd een nieuwe - grote - klok gewijd door deken Mafoy van Diest, de St-Mattheüs klok.

Deze werd echter in 1943 door de Duitsers weggenomen, de kleine klok is blijven hangen. De nacht ervoor heeft men de klok – de ganse nacht door – laten luiden als teken van protest. De luiders waren jongelingen van het dorp: Alfons Stas, Jef Claes, Jos Janssens, Maurice Beddegenoots, Prosper Natens, zij luidden de klokken, 2 per 2, de ganse nacht lang van acht uur 's avonds tot aan de vroegmis.

Op de kerkweg was gekalkt: "wie met de klokken schiet, wint de oorlog niet".

De dag dat de klok uit de toren werd gehaald en voor de kerk werd geplaatst, werd ze omringd door pastoor Sloots en enkele parochianen.



Foto met dank aan Maurice Beddegenoots



Remy Morren (burgemeester)

Fons Stas (koster)

Fons Craeninckx

pastoor Sloots

Etienne Stas

Louis Schotsmans