



Foto :met dank aan Theo Craeninckx & Hilda Duerinckx

Een schooljaar in 1948-1949, na de oorlog.

Guy Hendrickx vertelt: "... het gaat hier om de "grootste klas" uit 1948/1949, leerlingen uit vierde, vijfde en zesde leerjaar van de Jongensschool. Mijn vader Frans Hendrickx was toen de leerkracht. Opvallend een beperktere groep. Kinderen van dezelfde ouderdom wiens vader in Duitsland was gedeporteerd mochten toen met steun van de Confederatie van Politiek gevangenen op internaat gaan. De meeste van hen zijn dus uiteraard hierop niet aanwezig en krijgen we hier een beperkte groep van leerlingen die hier ter plekke nog school liepen. Deze foto is niet genomen in de oude jongensschool. Deze was immers afgebrand in 1944. Deze foto is wel genomen op de oude boerderij van Felix Broos. De gebouwen van de hoeve Broos moesten toen noodgedwongen dienst doen als school-en klasgebouw. Deze foto is genomen in een van de tuinen van hoeve Broos- thans de woning van Aloïis Ver Berne. Op deze foto staan kinderen die in 1941 geboren zijn...."

Bovenste rij : ? , Louis Merckx, ?, Fons Craeninckx (broer van Theo) Remy(?) Meerkens

Middelste rij : Romain Lemmens, Roger Dellemans, Andre Van Cauwenbergh, Theo Craeninckx, ? , Louis Natens, Frans Lambrechts, . Pypen?

Liggende rij : Frans Boesmans, ?, Jos Morren, ?, Guido hendrickx , ? , ?