



*Deze foto, met dank aan Hilda en Theo .....*

Ook vroeger waren er koude winters. Zo halverwege de jaren '40, kon men ook in Meensel schaatsen.

In de grote weide, gelegen tussen de Statiesstraat en de Kapellekensweg, was vroeger nog een grote open vijver. Hier konden de kinderen van het dorp hun hartje ophalen.

We herkennen van links naar rechts : Jef Duerinckx, Theo Craeninckx, Marcel Steenwegen, Hilda Duerinckx.

Let ook even op hun 'schaatsen'..... goei oude klompen ...