

De klokken in de St-Mattheüs kerk van Meensel

De enige klok hing vroeger buiten bij de ingang in een boom. In 1850 werd een nieuwe - grote - klok gewijd, de St-Mattheüs klok. Deze werd in 1943 door de Duitsers weggenomen, de kleine klok is blijven hangen. De nacht ervoor heeft men de klok – de ganse nacht door – laten luiden als teken van protest. De luiders waren o.a. Alfons Stas, Jef Claes, ...wie nog ?

De wijding van de nieuwe grote klok vond plaats in 1963 / 64 (*), onder het goedkeuren oog van burgemeester Prosper Janssens, meter Delphine Janssens en Peter Alfons Craeninckx.

(* *cfr onze oud-burgemeester Marcel Morren (van 1965 tot 1976): P Janssens was burgemeester van 1953 tot 1965; het was nog onder zijn burgervaderschap dat de klok werd ingewijd.*



Op de grote klok is het volgende vermeld :

GEGOTEN DOOR FR EN J SERGEYS LEUVEN IN HET JAAR 1963		MEENSEL AAN ZIJN SLACHTOFFERS OORLOG 1940 – 1945	
METER D JANSSENS	BURG PR JANSSENS	PETER A CRAENINCKX	
O L V VAN SMARTEN PASTOOR A ROBERT			

A. Robert was in Meensel pastoor van 1961 tot 1973



Op de kleinste klok is het volgende te lezen :

Guilielmus Pulinckx 34 jaren Pastoor
Peter Eduoardus Kenes Burgemeester
Meter Charlotte Verheyden Weduwe
A.L.J. Vanaerschodt MAJOR
Successor A.L. Vandengheyn ME EUDIT
Meensel 1868

