

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (307)

Jef De Bruyn moest van zijn vader, Peytrus Pië De Bruyn, deze vlag goed bewaren ...



Jef vertelt : "... 'Hoop en Wil' was een zang- en toneelvereniging, opgericht door Jean Baptiste Stas in 1896. Tot 1928 gingen de activiteiten door in "de staminee bij Lienes", nu 'het klein verlet'. Daarna in de zaal van Petrus De Bruyn, tegenover de kerk. In de periode 1946-'47 viel de vereniging uit elkaar. Dit naar aanleiding van de moord op Louis Pittomvils.... het argwaan tussen de mensen stak de kop op.

Deze vereniging werkte ook samen met die van St-Joris-Winge... er werden bv. stoelen uitgewisseld. Als er toneel was in Kiezegem was, ging Marcel De Bruyn, met paard en kar, in Winge de stoelen halen. Onderweg stopte hij al eens, kreeg een druppel .. geen nood, het paard wist de weg naar huis..."

De vlag werd in 1930 gemaakt door het atelier H. Leonard uit Tienen. Het is een stoffen vlag van 124 cm (hoogte) op 132 cm breedte. De vlag is nog in goede staat.