

Kapellekes in Meensel-Kiezegem : kapel ter ere van O-L-Vrouw

Deze kapel stond op de hoek van de Keelstraat en de Kerkstraat, Kiezegem. In een oude brochure 'Kapelletjesroute Tielt-Winge' staat deze vermeld als 'kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw'.



Deze - nu afgebroken - kapel was aangebouwd tegen het huis & feestzaal 'Berg en Dal' van Gabriel Claes & Pelagie Coeckelberghs.



Guy Hendrickx :

"... Deze kapel stond vroeger tegen over het huis van Claes-Coeckelberghs. Er was daar een waterput met annex mariabeeldje aan een boom (?). Zo konden zij die water kwamen halen, ook nog even stil staan om te bidden. Door de tijd verkommerde de waterput. Pelagie verhuist het beeldje naar een kapel die ze laat bouwen tegen haar huis. Als intentie om beterschap voor haar gehandicapte zoon ? Wat haar blijkbaar ook deugd deed, is dat de jaarlijkse meiprocesie daar ook halt hield...."

Lydie Vancauwenbergh : "...Dit beeldje stond vroeger in een kapelletje op een staak. Deze staak stond aan de overkant, op de hoek van de grond waar nu Ann Ver Berne woont. Dat er ook een waterput was, kan ik me niet herinneren...Ik meen dat het een O-L-Vrouw van Bijstand was."

Maria Vandermeulen, Kerkstraat, familie van de familie Claes-Coeckelberghs, heeft er voor gezorgd dat het Mariabeeld in Kiezegem bleef.. het staat nu in haar woonkamer.



Dat deze kapel vroeger aan de andere kant van de straat stond – of eerder op een eilandje midden het kruispunt – wordt bevestigd door de kaart van G. Loos – 1781 – bewerkt door Paul Kempeneers.



Bron:

- Kaart van G Loos, 1781.
- Mariabeeld, Maria Vandermeulen, Kerkstraat Kiezegem.
- Jean Daenen, Jef De Bruyn, Paul Kempeneers.
- Brochure 'Kapelletjesroute Tielt-Winge'
- <http://www.kapelletjesinvlaanderen.be/html/vlaams-brabant.html>