

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (286)



Juliaan Loddewijckx schilderde dit gebeuren in 1951.

Het tafereel speelt zich af op het erf van zijn ouders in de Dorpstraat (nu: Kapellekensweg). Hier had zijn vader, later zijn broer Marcel, een dorsmolen. In de zomer kwamen de boeren met hun graan tot bij hem. In de winter reed hij ermee tot bij de boeren.