



NAZI-TERREUR **TE** **MEENSEL-KIEZEGEM**

Deze tekening staat op het boekje 'Nazi-terreur te Meensel-Kiezegem'. Het boekje werd uitgegeven ten bate van het herdenkingsmonument, eind de jaren '40. Het bevatte ook de foto's van alle slachtoffers en van zij die weerkeerden.

Guy Hendrickx : "... mijn vader heeft deze tekst geschreven op het moment dat van het merendeel van de weggevoerden het overlijdensbericht bekend was. Het was ten tijde van het von Rundstedt offensief, december 1944.. dus den Duits weerde zich nog. Vader gebod – uit schrik – om het originele manuscript te verbergen in een glazen bokaal in de grond aan de perenboom in de hof van het school ..."