

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (269)

Jef De Bruyn heeft deze tekening .. een zicht op de commanderij, hoeve Merckx en de kerk van Kiezegem, met nog z'n spitse toren.

Dit werd afgetekend van een foto, welke helaas verloren is gegaan.

Jef: "...Rond 1900 was juffrouw Verheyden op wandel in Kiezegem. Bertha Stas, mijn moeder, toen een jaar of 7, mocht mee. De juffrouw trok een foto van dit uitzicht en beloofde dat Bertha de foto kreeg ..."

