

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (248)

Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commercianten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

Op foto 239 is te zien hoe Jos Stas - met paard en sproeivat – begon aan zijn later bloeiende commerce van sproeistoffen en toebehoren. Hij begon met zijn handel op het adres van zijn ouderlijk huis, de 'Welvaart' in de Wersbeekstraat te Meensel. Toen hij in 1957 trouwde, verhuisde alles naar zijn nieuwe woonst in de toenmalige Glabbeekstraat nr 3 – zoals op de foto vermeld is (nu Heibosstraat).

Hier zien we hem op een handelsbeurs in de gebouwen van de fruitveiling in Glabbeek. Dit moet in 1976 geweest zijn. Bij hem staan zijn schoonbroer Armand Craeninckx (met hoed) en de koster van Glabbeek, Miel Guelinckx.

