

De Mortier van Meensel – de plaatsen ..

- De mortier stond vroeger in de **Wersbeekstraat** aan het kruispunt met de Statiestraat. Foto's zijn hier niet van.... het is van "horen zeggen" door de ouderlingen van ons dorp: “.. het is daar achtergelaten door de Duisters..”



(foto: Ronny Olemans)

Plaats v d mortier

Statiestraat

Wersbeekstraat

- Later stond deze mortier naast het zogenaamde witte huis van de familie Kenes, **Binkomstraat**, vlak naast het monument van WO I. Dit tegenover de kerk van Meensel.



(foto: Jean Daenen)



- De 'voorlaatste' standplaats, samen met het monument van WO I: **Heibosstraat**, tussen het kerkhof en het erekerkhof van WO II, achter de kerk van Meensel.



Op 05 juli 2013 werd de mortier door de gemeentediensten opgehaald om opgemaakt te worden.



Na gezandstraald te zijn, heeft garage Verheyden, Meensel, de mortier de nodige beschermlaag gegeven.



De mortier zou eind oktober 2015, samen met het monument van WO I, verplaatst worden .. naar de **hoek van de Wersbeekstraat en de Statiesstraat** – kort bij de plaats waar ze vroeger werd achtergelaten. Dit mag dan gezien worden als een herinneringshoekje aan WO I.