

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (209)



Lydie Van Cauwenbergh bezorgde deze foto.

Jef De Bruyn : "...Ik kan de foto niet in zijn juiste verband brengen. Het is volgens mij bij gelegenheid van een viering of feest. De boerenkar met paard is versierd en de vrouw op de kar is volgens mijn Paulien Vanderstappen, weduwe van Edward Merckx, met de typische neusdoek waarmee ik haar zo dikwijls in de kerk gezien heb.

De mannen : Die met muts en pijp herken ik niet. De man met de plaat van de Gilde zou Frans van Gilbergen kunnen zijn (hoewel ik die niet als lid in het gildeboek gevonden heb). Frans Van Cauwenbergh, Kozze (Constant) Wittemans, Emiel Bergen (in de omgang Flup van Jan de Bels) met het zilver (was koning van de *Gul* in 1947) en Louis Pypen, cafébaas (vader van Gust).

De foto moet dus van 1947 – 1951 zijn ..."

