

Jean Pecher, nadat hij Meensel-Kiezegem moest verlaten.

Op <http://www.liberaalarchief.be/iconografie-oorlogsfotos-jeanpecher.html> is een opmerkelijke fotoreportage van Jean Pecher te vinden.

Zoals reeds in een vroegere bijdrage is vermeld, was Jean Pecher een amateur-fotograaf. Zo nam hij foto's van enkele oorlogssituaties waarin hij terecht kwam. Hij was bij de aanvang van de 1^{ste} wereldoorlog ook in onze contreien.. Diest, Halen, Kortrijk-Dutsel, Holsbeek, ..



*Trois photos faites pendant la fameuse retraite de la deuxième division d'Armée.
Meensel-Kieseghem - Rotselaer - Werchter - Tremelo
- Peulis. -
Départ à 1 h. du matin, arrivée à 6 h. du soir.
Marche sans repos ni nourriture. -*

Hij schreef de volgende commentaar bij deze foto's : "... Drie foto's gemaakt tijdens de fameuse aftocht van de 2^{de} divisie van het leger.

Meensel-Kieseghem - Rotselaer - Werchter - Tremelo - Peulis.

Vertrek om 1 uur in de morgen, aankomst om 6 uur in de avond.

Tocht zonder rust noch eten.-