

Kapellekes in Meensel-Kiezegem : *Kapel van de familie Craeninckx*



Deze kapel bevindt zich in de Binkomstraat voor de woning met nummer 59.

Deze kapel is eigendom van de familie Craeninckx, wonende in het huis vlakbij deze kapel. Deze kapel werd gebouwd in 1918, vlak na WO I. De broer van de grootvader van Bernadette Craeninckx was toen soldaat aan het front. Zijn familie beloofde een kapel te bouwen als hij gezond en wel zou terugkeren...

Het gaat hier om Frans Craeninckx, zoon van Louis 'de garde' Craeninckx en Florance Swillen. Hun andere kinderen waren Jef, Vital (grootvader van Bernadette) en Fons (*Fonje Baard*).

De deur van deze kapel houdt de familie wel op slot. Het Mariabeeld is al een paar maal gestolen ... Het originele beeld verdween in de jaren '70. Er werd toen een houten beeld in geplaatst, geschonken door Zuster Mathilde Craeninckx. Dit beeld werd al gestolen binnen de 2 jaar. Ergens in 2004 werd het huidige beeldje in de kapel geplaatst: een Mariabeeld van Scherpenheuvel.

Soldaat Frans Craeninckx is echter niet vermeld - als oud-strijder - op het monument van WO I, dat staat aan het kerkhof van Meensel ..

Bron:

- Irma Pastyens & Bernadette Craeninckx
- <http://kadoc.kuleuven.be/kapelletjes/>
- <http://www.kapelletjesinvlaanderen.be/html/vlaams-brabant.html>