

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (128)



Kiesegehem – de hoeve...

Op deze postkaart is de kerk te zien zonder zijn klokkentoren. Deze werd in augustus 1914 door het Belgische leger opgeblazen. De genie deed dit om te voorkomen dat de Duitsers deze toren zouden misbruiken als referentiepunt of observatiepost. Ook de windmolen iets verder op de Molenberg werd om die reden opgeblazen. *Hierover vind je ook meer info onder de rubriek 'WO I'.*

De kerktoren werd in 1927 heropgebouwd met natuursteen maar bleef verder met zijn stomp dak zitten, ondanks alle verdere plannen.

De personen, die Jef De Bruyn nog kan benoemen: in het midden van de foto, rechts van de ingang van de hoeve, de persoon met de strooien hoed is uiteraard Petrus De Bruyn; hij ging met de fotograaf mee om alle mooie plaatsen aan te wijzen in het dorp en staat zodoende dan ook op alle postkaarten.

Vooraan, rechts staat Clementine Swinnen, echtgenote van Remy Merckx, met dochter Irene.

