

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (115)



Meensel – gemeenteplaats.

Links zie je de oude meisjesschool, de winkel van Duerinckx-Janssens en het café van Polle en Irma.

Rechts zie je de muur die toenertijd voor de pastorie stond.

Waar nu de KBC is, was er nog een weide met bomen, omzoomd met een haag.

.. en de straten waren belegd met kasseien. Van rechts kwam men uit de toenmalige Glabbeekstraat. Op de kruising gaat de Binkomstraat over in de Wersbeekstraat.

De eenzame fietser is – volgens sommigen – “*Fonje Pijp*” of Fons Rasschaert.