

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (86)



Foto Felix Lissens

Guy Hendrickx vertelt : "...Dit is een van de eerste foto's van de St-Sebastiaansgilde van Meensel, gekleed als de vroegere Hagelandse LANDJONKERS. De jonge boerenzoons op hun paasbest. De vrouwen met kapmantel en hoofdkapjes van kloswerk. Het is de conservator van het Nationaal Folkloremuseum, de heer Verbesselt die destijds deze kledij heeft aangeduid. Mijn vader Frans Hendrickx was zowat de manager vooral bij opdrachten buiten de plaatselijke grenzen. En wie zijn zij?

Gekniel: de kinderen van de leden van links naar rechts : Hilda Cauwbergs (?) - Alfons Vuchelen - Roger Tonnè – Annie Basteyns - ... Pasteyns - Andre Cauwbergs - Roger Pasteyns.

Zittende deelnemers: Willy VanHoof – Ermelinde Coeckelberghs - Trees Merckx - Louisa De Bord - Maria Coeckelberghs - Alfonsine Natens.

Staande vrouwen: Roza Van Goidsenhoven - Alfonsine Janssens - Anna Verhoeven - Louise Vanhellemont - Leonie Van Cauwenbergh - Celine Janssens.

Staande mannen: Felix Tonné - Jules Cauwbergs - Petrus Ottenbourg - Frans Schotsmans - Leander Lissens - Frans Coeckelberghs - Leon Neyns - Prosper Pasteyns - Leon Vuchelen - Frans Basteyns - Frans Hendrickx

Achteraan staan nog 2 manspersonen : ? - Felix Van Hoof, de latere pennigmeester, was nog geen volwaardig lid.

Ikzelf was de toenmalige accordeonist voor de buitenoptredens, maar was bij die gelegenheid voor 21 maanden soldaat. Willy Van Hoof heeft dan als reserve de dienst overgenomen."