

## Meensel-Kiezegegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (79)



Op zijn toer met fotograaf Albert, poseerde Petrus De Bruyn nu voor het huis van de koster van Kiezegegem.

Lutgarde Lelièvre: "... Mijn moeder heeft me gezegd dat vader en moeder (zo noemde zij hen) in de deuropening stonden. Wat logisch zou zijn vermits het hun huis was. Deze twee mensen, de koster Denis Duerinckx en zijn vrouw Céline De Ruyter, zijn mijn overgrootouders. Eén van hun kinderen is Karel Duerinckx, zijn dochter is Alice Duerinckx en ik haar dochter ..."



Denis Duerinckx en Céline De Ruyter



Petrus De Bruyn

Guido Hendrickx : "...Op deze postkaart rechts achteraan zijn nog de zeer omvangrijke stenen pilaren van de grote inrijpoort van de hoeve Merckx te zien. Spectaculaire omstandigheden wanneer langs daar de zware oogstwagens werden binnen gereden. Vandaag nog zichtbaar langs het oorlogsmonument hoe die ingang "bergaf" liep also het erf op naar de schuur. Het enige moment van het werkjaar dat de paardenknechten met enige vrees en attentvol de inrit moesten nemen. Temeer daar er gewoonlijk nog paarden in de "voorstreng" liepen om al dat gewicht uit het veld te halen. In de volksmond werd er vervoerd met "de kar van elf". Dit beduidde mogelijk de stevige zware houten wielen met een brede ijzeren band erom heen.

Een ander opmerkelijk detail is het dak van "de gul" (de gilde) : het gebouw, rechts op de postkaart, waarvan het zadeldak alleen zichtbaar is. Wegens bouwvalligheid is dit verdwenen bij het begin van WO II in mei 1940. Het Belgisch Leger heeft destijds het puin van "de gul" gebruikt om het dorpsgezicht te verfraaien. De toenmalige Wingerstaat was erbarmelijk gesteld wegens de scheefgezakte en uitgespoelde kasseibedding. Kiezegemdorp was toen een verscholen kampeerplaats voor een Belgische legerafdeling op vlucht voor de oprukkende Duitse troepen.

De meidagen van 1940... op dat ogenblik waren de leegstaande graanschuren van de hoeve Merckx en de ruimte in de toneelzaal van de Toneel- en Zangmaatschappij "HOOP EN WIL" een welgekomen gelegenheid om dekking te zoeken voor de zo gevreesde Duitse jachtvliegtuigen op zoek naar het terugtrekkende leger, op weg naar de capitulatie eind mei 1940....."