

Andere oud-strijders uit Meensel-Kiezegem die WO I overleefden

Van enkele andere oud-strijders, die de 'Grote Oorlog' overleefden, zijn volgende doodsprentjes teruggevonden in de verzameling van Alfonsine Natens:

†

Mw Alfons Puttevels - Hendrickx; Mr Georges puttevels; Mr en Mw Remi Puttevels - Roskin; Mw We Puttevels - Hendrickx en kinderen; Mr & Mw Emiel Ebensputtevels, kinderen en kleinkinderen; Mr en Mw Theofiel Puttevels - Sempels, kinderen en kleinkinderen; Mr en Mw Emiel Puttevels - Das, kinderen en kleinkinderen; Mr en Mw Louis Puttevels - Clinckx, kinderen en kleinkinderen; Mr en Mw Juul Puttevels - Adriaens, kinderen en kleinkinderen; Mr en Mw Remi Jacobs - Puttevels, kinderen en kleinkinderen; Mr en Mw Frans Pancken - Puttevels, kinderen en kleinkinderen; Mw We August Puttevels - Roskin; Mw We Louis Vanderheyden - Hendrickx, kinderen en kleinkinderen; Mr en Mw Jules Van Cutsem - Hendrickx; Mr en Mw Theofiel Hendrickx - Laevers, kinderen en kleinkinderen; Mr en Mw Trilon Hendrickx - Van Even, kinderen en kleinkinderen; De familiën Puttevels, Van Hooft, Hendrickx en Rummens,

Melden U met diepe droefheid, doch tevens in kristelijke gelatenheid dat het de Heer behaagd heeft tot zich te roepen de ziel van hun teergeliefde echtgenoot, vader & schoonvader, broeder, schoonbroeder, oom, kozijn en bloedverwant,

Mijnheer Frans Alfons PUTTEVELS
Oud - Strijder en invalide van de oorlog 1914 - 1918, Ridder in de orde van Leopold II;
lid van de Broederschap van O. L. Vrouw echtgenoot v. Mevrouw Emma HENDRICKX
Geboren te St. Joris - Winge, de 14 Maart 1881 en zeer godvruchtig overleden te Wersbeek, de 10 Maart 1953, versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Ued. wordt verzocht tot het bijwonen van de plechtige Lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, in de parochiale kerk van de H. Quirinus te Wersbeek, op **Vrijdag 13 Maart 1953 te 10 uur.**

Vergadering ten sterfhuize, Muggenberg te 9 uur. De missen v.w. echtgenoot, kinderen, broers, zusters, familie, vrienden en geburen, later te bepalen.
Heer geef hem de eeuwige rust.

VanMellaertWersbeek, Druk. Laermans Bunsbeek

Mijnheer Prosper Morren - Beddegenoofs, Kinderen, Schoon- en kleinkinderen; Mijnheer Felix Nijs - Morren, Kinderen, Schoon- en Kleinkinderen; Mijnheer en Mevrouw Louis Morren - Nijs, Kinderen, Schoon- en Kleinkinderen; Mijnheer en Mevrouw Louis Nijs - Morren en Dochter: De familiën Morren en Timmermans, melden Ued. met innige droefheid, onderworpen aan de beschikking van O.L. Heer, het smartelijk verlies van hun geliefden broeder, schoonbroeder, oom, neef en bloedverwant.

De Heer REMY MORREN
BURGEMEESTER VAN MEENSEL-KIEZEGEM.
Oudstrijder 1914 - '18. Eerevoorzitter van de B.J.B. en lid van verscheidene broedersschappen.

†

Geboren te Meensel-Kiezegem, op 9 December 1883, gewelddadig weggevoerd met zijne gemeentenaren, op 11 Augustus 1944 en ten gevolge van kommer en ellende, godvruchtig overleden in het kamp van Neuengamme, den 31 Januari 1945.

Een plechtige lijkdienst, voor zijne Zielrust wordt opgedragen in de kerk van Meensel, op **Maandag 24 Sept. 1945 te 11 u.** De vigilien te 10,40 uur. Een tweede dienst vanwege de oudstrijders, op Zondag 30 September te 9,30 uur. Een derde dienst vanwege het gemeentebesluit, op Maandag 15 October te 10 uur. De missen vanwege zijne broeders, zusler, schoonbroeders, schoonzuster, pelekinderen, vanwege de gemeentesecretaris, de schoolkinderen, de fanfare St. Cecilia, vanwege een goeden vriend, een naaste gebuur, de broedersschappen, een dertigste, later te bepalen.

Mijn dorpsgenooten, 13 jaren lang heb ik gepoogd om waarlijk den burgervader te zijn van Meensel-Kiezegem, gij vormde mijn groote familie en u slond ik ten dienste iederen dag en vooral gedurende de moeilijke oorlogsjaren. Ik leefde niet voor mij zelf, niet voor een partij, maar voor iedereen. En toen, dien tragischen 11 de Augustus, de gemeente werd leeggesleept, door een harteloozen vijand, werd ik, als verantwoordelijk voor wat er gebeurd was, ook onschuldig meegenomen. Met ons mannen en kinderen heb ik maandenlang geleden, méér nog naar de ziel dan naar het lichaam, samen met mijn gemarfeerde lotgenooten. Maar het kruis van Christus bleef recht in ons hart: daar vonden wij de kracht om heldhaftig te lijden en schoon te sterven. Door het kruis gingen wij de glorie des hemels binnen. Daar mijn volk en gij vooral mijn broeders, zusler en familieleden, daar vinden wij elkander weer om nooit meer te scheiden. God aanvaarde het offer van mijn leven voor het welzijn van Meensel - Kiezegem.

Jezus, Maria, Jozef! (7 j. en 7 q)

Agent: Louis Trompet, Meensel. Dr. L. Laermans Bunsbeek.

†

Mr en Mw Achiel Trompet-Van de Gaer en kinderen Karel en Hilda; Mr en Mw Jos. Van de Gaer-Trompet en kinderen Elza, René, Achiel en Raymond; Mr en Mw Jozef Struyf-Trompet en kinderen André, Ciriël, Achiel, Octaaf, Theofiel, Victor, Leopold en Paul; Mr en Mw Octaaf Trompet-Timmermans en kinderen Louis, Jeanne en Achiel; Mr en Mw Alfons Van de Gaer-Trompet en kinderen Helena, André en Octaaf; Mr August Crabbé-Trompet; Mr en Mw Adolf Trompet-Lodewijckx en kinderen; Mr en Mw Constant Stas-Trompet en kinderen; Mr Alfons Coekelbergs-Trompet en kinderen; Mr en Mw Jozef Trompet-Lavers en kinderen; Mr en Mw Frans Trompet-Verbeylen en kinderen; De familiën Trompet, Stas, Deteze en Crabbé, melden U met droefheid het aisterven van hun diepbetreurde Vader, Schoon- en Grootvader, Broeder, Schoonbroeder, Oom en Bloedverwant,

Mijnheer Louis TROMPET
weduwenaar van Mevrouw Pulcherie STAS
Oud-Strijder 1914-18, Lid v.d. Voortplanting des Geloofs en v.h. Broederschap van O.L.V. v.d. Rosselberg, geboren te Meensel-Kiezegem, de 18 Mei 1881, en godvruchtig in de Heer ontslapen te Houwaart, de 21 April 1954, versterkt met de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

De plechtige lijkdienst, tot zaligmaking zijner ziel, gevolgd van de begrafenis, waarop U vriendelijk uitgenodigd wordt, zal geschieden in de parochiekerk van St. Denys te Houwaart, op Zaterdag 24 April, te 11 uur. Vergadering ten sterfhuize, Neringe, 76, om 10,30 uur. 16 missen v. w. kinderen en schoonkinderen; 6 missen v. w. broeders en zusters; 14 missen v. w. doopkinderen; een dertigste in de parochiekerk, missen v. w. familieleden, geburen, kennissen en zielestiaal later te bepalen.

Zalig de dienaar die wakende werd bevonden want de Heer kwam op een uur dat men het minst vermoedde. Hij was een oprecht christen door zijn geloof; zijn goedhartige inborst, zijn minzaam omgang en zijn voorbeeldig gedrag verschaften hem de vriendschap van God en van de mensen. Zijn gedachten sterft niet, zijn naam blijft in 't geheugen der zijnen als een erfdeel van eer en liefde.

Duurbare Kinderen, mijn troost en mijn kroon, hebt dank om al uw tedere zorgen. Laat ons door 't gebed verenigd blijven en eens zien we elkander voor eeuwig weder.

†

Mw Marguerite Cauwenberghs - Vuchelen en kinderen;
Mr en Mw Raymond Cauwenberghs - Dobbeni;
Mej. Mathilde Cauwenberghs;
Mej. Maria Cauwenberghs;
Mej. Louisa Cauwenberghs;
De familiën Cauwenberghs, Vuchelen, Dierckx en Van de Poel,

Melden U het smartelijk verlies dat zij komen te ondergaan door het aisterven van hun teergeliefde echtgenoot, vader, schoonvader, broeder, oom, neef en bloedverwant,

Mijnheer Julius CAUWENBERGHS
Weduwenaar van Celestine VUCHELEN
Echtgenoot van Marguerite VUCHELEN
Oudstrijder 1914 - '18.

Geboren te Meensel, de 10 October 1833 en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen de 4 April 1956, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, waarop U beleefd wordt uitgenodigd, zal geschieden in de parochiekerk van Meensel, op **ZATERDAG 7 APRIL 1956 te 10 UUR.**

Men verenige t. sterfhuize, Binkomstr. te 9,45 u.
De H. Missen & diensten vanwege de Broederschap v. de H. Rozenkrans, St. Eligius, Oud - Strijders 1914 - '18, echtgenote, kinderen, familieleden, geburen en het dertigste, allen later te bepalen.

Smartvol waren mijne dagen, droevig mijne nachten. De pijnen hebben mijn lichaam overrompeld, doch ze hebben mij gevoerd van een langdurige strijd naar een blijde eeuwigheid.

Lieve echtgenote, kinderen, en familie, gij die mij lief waart, bidt voor mij, zodat ik spoedig moge leven in het eeuwig licht.

Barmhartige Jezus, geeff hem de eeuwige rust

August Trompet, Meensel Drukk. Laermans, Bunsbeek

Uw wil geschiede op aarde als in den Hemel.

†

TOT ZALIG AANDENKEN
VAN DEN HEER
LOUIS HENDRICKX
ECHTGENOOT VAN
MEVROU MARTHA FRANSEN
Oud-Strijder 1914-'18
Gemeente-Ontvanger en Ontvanger van de C.O.O. van Meensel-Kiezegem.

Geboren te Tienen, den 22 November 1893,
Weggevoerd den 11 Augustus 1944 en uitgeput door ziekte overleden in een Duitsch concentratie-kamp einde 1944.

Bronnen :

- 'Guldenboek der Vuurkaart' , 1937 – 1938
- Interviews : Alfons Stas, Jean Daenen, Josée De Bruyn, Marcel Van Goidsenhoven, Maria Trompet, Guy Hendrickx, ...
- www.strijdersbond.be/begraalplaatsen/halen.html
- www.flickr.com/photos/erfgoed/
- www.panoramio.com/photo
- www.vilters-vanhemel.be/limburg_halen.html
- <http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Margriete-Houtem>
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_op_de_Zeven_Zillen
- www.bel-memorial.org/all_names/mas.php
- Kaart van C.J. Popp
- www.klm-mra.be Koninklijk museum van het leger en de krijgsgeschiedenis
- <http://www.flickr.com/about/>
- http://en.wikipedia.org/wiki/25_cm_schwerer_Minenwerfer
- http://www.landships.freesevers.com/schw_minenwerf_25cm.htm
- <http://erfgoedbank.tielt-winge.be/>
- <http://www.passioncompassion1418.com/Canons/ImagesCanons/Allemagne/Minen/FCsMWnAMeenselKiezegem.html>
- www.over-leeuwen-en-lintjes.be
- <http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/guldenboek.htm>
- Oorlog in Tielt-Winge, 2005, Gemeentebestuur van Tielt-Winge
- Doodsprentjes, verzameling Alfonsine Natens